

CON RẮN LÀ GIỐNG QUÝ-QUYỆT!

NIÊM-TIN

Con rắn đã đương-nhiên chiếm một ngôi-vị trong mười hai con giáp của lịch tết-vi âm-lịch. Mặc dầu rắn là một động-vật có rất nhiều thành-tích bất-hảo đối với đời sống con người nói riêng, và lịch-sử của cả nhân-loại nói chung. Rắn bao giờ cũng đóng nhiều vai-trò vô ơn bạc nghĩa, gian-dối, xảo-trá, độc-ác và rất là nguy-hiểm cho loài người trải qua mọi thời-đại.

 Lời của Đức Chúa Trời đã phán-dạy về bản-chất cố-hữu của con rắn trong Thánh-Kinh Cựu Ước: "Trong tất cả các loài thú rừng mà Đức Chúa Trời đã tạo nên, *con rắn là giống quý-quyết hơn hết*," (Sáng-thế-ký 3:1a). Theo sự định nghĩa của Đại tự-diển Việt-Nam về từ quý-quyết: "*Xảo-trá, thâm-hiểm; âm-mưu quý-quyết*". Trong Hán Việt, chữ Ty có nhiều ý-nghĩa khác nhau, nhưng tuyệt-nhiên không có ý-nghĩa nào có liên-hệ đến rắn cả. Những ý-nghĩa thường dùng trong Hán Việt: "*Ty là tránh xa, lánh đi - ty-nạn; Ty là ganh-ghét, nghi-ngờ, ty là tặc-nghẽn...*" Phải chăng đầu không có ý-nghĩa nào về rắn trong văn-học Hán Việt, song ý-nghĩa của chữ ty cảnh-giác con người phải tránh xa bản-chất của con vật vốn đã gây nên sự nghi-ngờ và tặc-nghẽn cuộc đời làm người vì đã sa-ngã vấp-phạm và hủ mỉm chǎng?

 Cái quý-quyết thâm-hiểm của con rắn khi tiếp-xúc với bà Eva - Tổ-mẫu của nhân-loại có tác-dụng như thế nào? Rắn nói với người nǚ: "*Có phải Đức Chúa Trời cấm bà không được phép ăn bất cứ thứ cây nào trong vườn không?*" Cái âm-mưu xảo-quyết của con rắn lần đầu tiên tiếp-cận với Eva là đưa ra một nghi-vấn vừa thật vừa giả-dối. Sự thật mà nó nêu lên để Eva tin-tưởng, rồi sau đó lồng cái dối-trá vào để khiêu-khích Eva phải lên tiếng xác-nhận. Người nǚ đáp cùng rắn: "*Chúng tôi được ăn các trái cây trong vườn, nhưng về trái của cây trồng ở giữa vườn, Đức Chúa Trời đã phán: Các con không được ăn trái cây đó, cũng không được động đến nữa, kéo các con sẽ chết!*" Sự lên tiếng xác-thực của Eva hoàn-toàn ngay thật đúng với lệnh truyền của Chúa. Điều này chứng-tỏ rằng, bản-chất của con người

được Chúa dựng nên hoàn-toàn ngay thật, trong-trắng và thơ-ngây không một chút vươn bận, có sao nói vậy. Trái lại con rắn mùng thầm vì quý-kế của nó đã được thành-công trong cái chiêu-bài khiến bà Eva nhập cuộc đổi-thoại. Và bây giờ rắn tung ra mạng lưới xảo-trá quý-quyết của nó để tấn-công Eva. Rắn bảo người nǚ: "*Chắc chắn không chết đâu! Vì Đức Chúa Trời biết ngày nào đó hai người ăn trái cây ấy mắt sẽ mở ra, hai người sẽ trở nên giống như Đức Chúa Trời, biết điều thiện, ác.*" Trước hết, rắn gieo vào lòng của Eva sự nghi-ngờ về Đức Chúa Trời. Vì Ngài đã nghiêm-chỉnh truyền-day, "*Vì ngày nào con ăn trái đó chắc chắn con sẽ chết*" Trong khi đó con rắn đã quả-quyết '*Hai người sẽ chẳng chết đâu.*' Sự nghi-ngờ là một cạm-bẫy lợi-hại nhất mà con rắn đã áp-dụng để lung-lạc sự tin-tưởng của con người đối với tình-yêu và sự tương-quan với Đức Chúa Trời. Con rắn cố tình làm cho Chúa và con người bị ly-gián và cách biệt nhau. P.Syras có lần đã xác-định rằng: "*Đối với người đáng quý, đáng mến, đáng phục và đáng tôn, mà đem lòng nghi-ngờ là một sự sỉ-măng ám-thầm tai hại nhất trên đời.*"



Sau khi Eva lâm vào "*tiếng sét*" nghi-ngờ, tâm-hồn của Eva hoang-mang, chói-với, vội nghĩ rằng Đức Chúa Trời không mấy gì tốt, thì con rắn bồi thêm chiêu-bài vừa công kích Đức Chúa Trời vừa khêu-gợi khát-vọng của Eva: "*Hết ngày nào hai người ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời...*" Con rắn gieo vào lòng Eva sự khát-vọng. Đây là lần đầu tiên tổ-tông loài người bị đầu-dộc sự không thỏa-lòng về danh-dụ và địa-vị làm người, làm con dân Chúa và an-hưởng mọi ơn lành mà Đức Chúa Trời đã an-bài. Vì Ma-quỷ đã vạch ra sự khác-biệt địa-vị giữa Đức Chúa Trời và con người; đồng thời khiêu-khích Eva đạt đến khát-vọng mù-quáng đó. "*Người nǚ thấy trái cây vừa ăn ngọt vừa đẹp mắt, lại quý vì mở-mang trí-khôn, liền hái và ăn rồi trao cho chồng đang ở đó; chồng cũng ăn nữa.*" Và hậu-quả quá phủ-phàng là gì? "*Mắt cả hai người đều mở ra và nhận biết mình đang trần-truồng. Họ kết lá và làm khố che thân!*" (Xem tiếp trang 3)