

# SÔNG THỰC LÒNG

không được lưu-thông. Nhất là về đêm tâm-hồn miên-man trong giấc ngủ đầy ác-mộng, áp-huyết lén xuống vô chừng, vì lần giải-phẫu thứ hai, tôi bị ra máu hơn 1,200 cc. Ban đầu, bác-sĩ không cho tiếp máu, vì tiếp máu rất là phút-tap, nhưng mấy ngày liên tiếp, máu tôi quá thấp khiến cho sức-lực yếu dần. Nên bác-sĩ quyết-định cho tiếp 700cc máu vào thân-xác tôi. nhờ đó sức-khỏe tôi từ-từ được ổn-định khỏi phải tình-trạng lo-ngại.

Trong những đêm tôi mê-man, nhiều khi thấy ác-mộng nhưng không nhớ ra, chỉ có một điềm lành mà tôi không thể nào quên được, là tôi nằm thấy ái nữ của chúng tôi chạy vào phòng, ôm lấy tôi và báo tin rằng, "Ba ơi! vợ anh Joseph đã có thai rồi ba!". Vào buổi chiều của ngày hôm sau, trong lúc các con cháu đến thăm, tôi đem điềm lành mà tôi đã thấy trong đêm rồi, kể lại cho các con tôi nghe. Lúc bấy giờ, Con rể của chúng tôi lên tiếng, "Thưa ba, điều mà ba kể đó là sự thật chứ không phải chiêm-bao đâu, vì cách đây mấy hôm, anh chị Án đã nói cho Trang và con biết rằng, chị Châu đã có thai và bác-sĩ xác-định là con trai và sẽ sanh vào đầu tháng tám!" Tôi thầm tạ ơn Chúa không chỉ những có thêm cháu nội, mà còn cảm-nhận được rằng trong cơn mê đầy ác-mộng, Chúa còn cho biết điềm lành Ngài dành cho gia-tộc tôi. Và tối hôm đó, tôi thiếp đi trong giấc ngủ khi nào không biết, nhưng vừa chợt tỉnh, tôi nghe những lời cầu-nguyên của nhà tôi lẩn trong tiếng khóc, tâm-hồm tôi xúc-động vô cùng vì người bạn đời của tôi cảm thấy hoàn-toàn bất-lực trước sự sống còn quá mỏng-manh của tôi. Bất chợt, quá-khứ hiện ra trong đầu óc tôi về những kỷ-niệm trong cuộc sống nhất là cuộc đời dấn-thân hằng việc Chúa trong 42 năm "ăn cơm Chúa múa tối ngày", Chúa đã dùng tôi làm được những gì cho Chúa và hội-thánh của Ngài.

Về số linh-hồn đến cùng Chúa để được sự cứu-rỗi, thì thiên-sú đã biên tên họ vào sổ sách sự sống với con số nhất định rồi, còn đối với Hội-Thánh, nơi nào tôi được Chúa sai đến phục-vụ, thì nơi đó đều còn dư-âm ít nhiều về tánh-tình, cũng như tu-cách người hằng việc Chúa của chúng tôi như thế nào rồi, có "hết lòng và chuyên tâm" hay không? có bè-phái, có mưu-cầu lộc-lợi hay không? có đòi-hỏi danh phận, hay lạm-dụng danh-nghĩa, hoặc lợi-dụng

Tôi phải sống với chính mình tôi đích thực  
Sóng sao cho xứng đáng tên mình  
Ngày qua ngày, mỗi buổi bình minh  
Có thể soi lại mình không e then.

Tôi không muốn mỗi chiều hoàng hôn tới  
Tôi ghét mình vì công việc ngày qua  
Tôi không muốn ẩn mình trong tăm tối  
Giấu trong lòng bao bí mật xấu xa.

Tôi không muốn dày vò đau khổ  
Luôn nghĩ suy sợ có ngày nào  
Sẽ có ai nói lên rành rõ  
Con người tôi thật sự sống ra sao.

Tôi không muốn đổi lửa, giả hiệu  
Mà muốn đi vũng chài, ngẩng cao đầu  
Muốn hết thảy mọi người kính trọng  
Kể cả trên đường danh vọng tôi theo.

Tôi không muốn thấy mình như một kẻ  
Luôn huyễn hoang, bịp bợm, trá hình  
Có thể giấu không bao giờ ai biết  
Nhưng hỏi sao, tôi giấu được chính mình.

Có thể giấu không bao giờ ai biết  
Nhưng làm sao lửa đổi bản thân  
Tôi muốn sống thanh tâm, tự trọng  
Dù khó khăn, hoạn nạn muôn phần.  
Phỏng dịch: T.N.Minh

Lần Đầu Tiên, Tôi... Tiếp theo  
thì-giờ, đóng-kịch trá-hình? Còn về thành-tích gây-dụng hội-thánh tại Việt-Nam từ năm 1960 đến 1975, rất là khiêm-tốn, Chúa dùng xây-cất thánh-đường tại Tam-kỳ, tỉnh Quảng-Tín. Mở Hội-Thánh tại thị-xã Quảng-Ngãi. Năm năm hằng việc Chúa tại Đà-lạt, giữa người Kinh và người sắc-tộc, Chúa cho cất nhiều nhà nguyện trong các làng người ko-ho, mở hội-thánh cho người Ra-de tại Buông-mê-thuộc, và xây cất trường học tại Hội-thánh Đà-lạt. Xuống Miền-tây, xây cất Thánh-đường tại Càn-thơ ngay đầu